

Kristet Liv



Itella Green

Allkristen och profetisk väckelsetidning Kristet Liv, Box 135, 125 23 Älvsjö - www.kristetliv.net

Nr 2/2019



Maj och Simon Monczak Herren kallar dig och mig till böneplatsen!

Sidan 5



Lars Enarson, Ana och Pauli Kemi

TV-program

KCS sänder Nytt Liv
TV-program via
Öppna Kanalen
Sidan 2



Tuula Johansson, Heikki Hilvo och Pauli Kemi

Jesu tillkommelse

Våra kyrkor kyrkor bekänner kristna Jesu tillkommelse, men alla har nog inte tagit till sig vad det innebär när vi i trosbekännelsen säger: "...sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igen kommande till att döma levande och döda..."

Bibeln talar tydligt om Jesu återkomst. Jesu födelse för 2000 år sedan är ett historiskt faktum, en lika säker sanning är att Jesus en dag kommer tillbaka. Efter att Jesus gett sina lärjungar befallning att predika evangeliet i hela världen, för Han upp till himlen. Lärjungarna såg med stark längtan efter honom. Då uppenbarade sig två änglar för dem och sade: "Ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han skall komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen" Apg 1:11.

I den versen ser vi att Jesus skall komma tillbaka på samma sätt som Han upptogs till himlen, till Jerusalem. Bibeln talar om tecken för tiden innan hans återkomst. Ett av de tydligaste är Israel. Bibeln talar om att judarna ska återvända till sitt land och att Israels stat, Olivträdet, skall födas. Bibeln säger: "Lär av jämförelsen med fikonsträdet, redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut, vet ni att sommaren är nära" Matt 24:32.

Jesus kommer tillbaka då det judiska folkethälsar Jesus välkommentillbaka som sin Messias! Jesus sade: "Härefter kommer ni inte att se mig förrän ni säger: Välsignad är han som

kommer i Herrens namn." Matt 23:39.

Början på Födslovåndorna.

När en kvinna ska föda barn kommer hon i födslovåndor, de kommer allt tätare. Så kommer det också att vara i den yttersta tiden. Jordbävningar, katastrofer, krig, hungersnöd, smittsamma sjukdomar, omoral och all slags laglöshet är en del av födslovåndorna som Jesus talar i Matt 24.

Hela skapelsen suckar och väntar på Guds barns frigörelse. Markus skriver i kap 13:8 "Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike. Det skall bli jordbävningar på många platser. Detta är början på födslovåndorna".

Lukas skriver i kap 21:25 följande om ändens tid: "Tecken skall visa sig i solen, i månen och i stjärnorna, och på jorden skall folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån". Detta har upplevts på många håll i världen, nu senast i Japan.

Jesus sade att jordbävningar kommer att ske på många platser, de orsakar mycket mänskligt lidande och sorg för dem som förlorat sina närmaste. Vi kan inte förändra Guds profetiska budskap och vi kommer att se många jordbävningar runt världen, troligtvis även i Skandinavien. Bibeln talar också om att historiens största jordbävning kommer att ske i Jerusalem innan Jesu ankomst. Se vad Bibeln säger om jordbävningar i Uppenbarelseboken kap 6:12, 8:5, 11:13, 19 och 16:18.

Före Jesu återkomst kommer

falska profeter som förvillar många. Samtidigt ökar laglösheten allt mer. Om detta vittnar terrorattacker i vilka man skoningslöst angriper civila, Matt 24:12.

Jesus uppmanar de troende att vänta på den dag då Han kommer tillbaka. Avfalligheten från Gud leder till att de troende inte väntar på Jesu återkomst. För de första lärjungarna vardet naturligt och normalt att vänta på Jesu återkomst. Att troende inte väntar på Jesu återkomst är ett tecken på att Jesu återkomst är nära. Många falska profeter har profeterat om datumet då Jesus kommer, men sanningen är att endast Fadern känner till den dagen.

Vi har ibland hört predikningar om yttersta tiden som lett till fruktan. Jesus skrämde inte, Han uppmuntrade: "Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlösning" Luk 21:28.

Felaktig förkunnelse leder till fruktan, men en förkunnelse som håller sig till Ordet styrker människor till att se en stor Gud och en liten djävul. Den framhåller en ljus framtid i Guds gemenskap. Gud vill att du frimodigt ser in i framtiden, ty Jesus är med dig varje dag till tidens slut, även då du går igenom dödsskuggans dal.

I Bibeln ser vi att Jesus kommer ner från himlen, Han kommer för att sända ut sina änglar och samla de troende från jordens alla delar. Bibeln talar också om uppräckelsen. "Jag säger er: Den natten skall två ligga i samma säng. Den ene skall tas med

och den andre skall lämnas kvar. Två kvinnor skall mala tillsammans. Den ena skall tas med och den andra lämnas kvar" Luk 17:34-35.

Guds Ord säger att många sover när uppräckandet äger rum. Därför betonas Jesus vikten av att vaka. De som är redo går med Jesus till det himmelska bröllopet. Sedan kommer vredens tid över världen, innan övergången till en ny tidsålder.

Var vid gott mod!

Om du vill till himlen, till Jesu bröllopfest, så ta emot den frälsning som erbjuds dig. Jesus dog på korset för din skull. Allt är redo. Kom till Guds familj, en väg öppnas för dig, en väg till ett sant hopp och en ljus framtid. Du missar inte uppräckandet och det himmelska bröllopet när Jesus kommer tillbaka för att döma både levande och döda. Välj livet! Välj Jesus och kom hem! Där finner du trygghet i ditt livs alla omständigheter!

Pauli Kemi



Pauli Kemi

Redaktör

Nytt Liv TV-program via Öppna Kanalen och internet. ÖK Play

KCS sänder Nytt Liv TV-program via Öppna Kanalen. Programmet visas även på internet. **Skriv: ÖK Play**

Inom kort ska en del av programmen visas även på vår YouTube kanal.

Sändningstider varje vecka:

Tisdagar kl 18:00-18:30 Nytt Liv
Onsdagar kl 17:00-17:30 Nytt Liv
Torsdagar kl 19:00-19:30 Nytt Liv
Fredagar kl 17:00-17:30 Nytt Liv
Lördagar kl 17:30-18:00 Finsk
Måndagar kl 16:30-17:00 Finsk



Pastorer Pauli och Ana Kemi har huvudansvar om vårt TV-arbetet. I Nytt Liv TV-program har medverkat: Per-Arne Imsen, Mattias Lekardal, Simon & Maj Monczak, Lars Enarson, Barbro Erling m.fl.

Kristet Center Solna, Hagalundsg 9, Solna
Söndagar kl 16:00 Gudstjänst
E-mail: pauli.kemi@gmail.com



Ge en gåva till TV-arbetet

PG: 496 39 26-3

Swish nr: 1230 339 457

www.kristetliv.net

Släpp in Gud i ditt liv

I Lukas evangelium kapitel 5:3 kan vi läsa att Jesus steg i en av båtarna, den som tillhörde Simon, och bad honom lägga ut litet från land.

Sedan satte han sig ner och undervisade folket från båten.

Det är något underbart i den här bibelversen och det underbara handlar om Jesus närvaro mitt i vardagen.

Lärjungarna hade fiskat en hel natt utan att få en enda fisk.

Nu var de trötta och missmodiga men plötsligt kommer mästaren och begär att få låna Simon Petrus båt.

Jag ser en väldigt fin princip här.

Om du vill se mirakel i ditt liv måste du släppa in Gud i ditt liv.

Det är i livet tillsammans med Gud som livet blir värdefullt att leva.

Båten var Simon Petrus arbetsplats och när han tillät Jesus att låna båten förvandlades hans arbetsplats till en plattform för Gud.

Ibland tror vi att det skall vara hermetiskt stängda gränser mellan vårt vardagsliv och vårt kristenliv.

Inget kan vara mer felaktigt.

Jag känner en man som berättade för mig att han i ett svårt läge, med delade meningar på sitt arbete, tog fram sitt instrument och sjöng en sång om Jesus.

Birger Skoglund



Hela atmosfären förändrades.

Jag skriver dessa rader till dig som tycker att du ständigt misslyckas i allt vad du gör.

Släpp in Gud i din vardag och låt honom vara mer än bara en söndagsgud.

När Simon bjöd in Jesus i sin båt och lyssnade till vad Jesus bad honom att göra fick han vara med om sitt livs viktigaste fisketur.

Gud har lovat oss att om vi söker Guds rike först och hans rättfärdighet så skall vi få allt det andra också.

Detta betyder helt enkelt att om du tillåter Gud att komma in i ditt liv så kommer han att välsigna hela ditt liv.

Sätt honom först på alla områden i ditt liv.

Följ alltid den principen, att först av allt söka Guds rike.

Din Gud vill att du skall lyckas i ditt liv.

Därför vill han ro ut med dig på ett djupare vatten.

Birger Skoglund

Du kan bli frälst - troende

När du ber syndarens bön

Det är viktigt att tänka på vad livets mening är. Varför lever jag? Finns det liv efter detta?

Tron på Jesus ger den riktiga identiteten. Du finner kontakten med din Skapare. Tron på Gud leder långt - ända till livet efter döden.

Det finns bara en grund till frälsning och bara en väg till att bli frälst och den är Jesus. "Hos ingen annan finns frälsning, och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss." Apg. 4:12. Det namnet är Jesus.

Från Guds sida är allt färdigt. "Så älskade Gud världen att Han gav sin ende Son för att de som tror på Honom inte skall gå under, utan ha evigt

liv".

Att bli frälst är lätt och enkelt för alla. I Bibeln står det: "Ty om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt Honom från de döda, skall du bli räddad. Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning." Rom. 10:9-10. Att bli frälst är det viktigaste i livet!

Du kan be syndarens bön med mig, om du vill bli Guds barn: "Jesus, jag bekänner min synd och skuld inför Dig. Jag tror att Du dog för mina synder och att Du är uppstånden från de döda, för att jag skulle ha evigt liv. Tack för att du förlåter alla mina synder och kommer in i mitt

liv. Tack för att Ditt blod rensar mig och tar bort alla mina synder och att jag får bli född på nytt och bli Ditt barn genom Jesu blod. Amen."

Du kan också kontakta Agape Församling eller tidningens redaktion om du vill veta mer om tro på Jesus. Vi vill hjälpa dig att finna vägen till frälsning, till Gud som är din Skapare. Han älskar dig!

Jag önskar dig Guds rika välsignelser och Hans ledning i ditt liv!

Om du vill veta mer om frälsning så kan du ta kontakt med oss i Agapeförsamling,

Pauli Kemi

Att Hylla Jesus Kristus med våra liv!

I Matteus 21 står det beskrivet hur Jesus Kristus hyllas. Han som är Kungars Kung blir hyllad av folket. De lägger ut palmblad och hyllar ärans Konung; Hosianna Davids son! Välsignad är Han som kommer i Herrens namn. Då dehyllade Jesus just på Palmsöndagen, uppfyllde de profetian från Gamla Testamentet

I våra församlingar och kyrkor sjunger vi sånger om Namnet Jesus och om att hylla Jesus, men är vi verkligen Kristuslika? De första apostlarna var ju enormt lika Kristus. I Matt 15:8 säger Jesus de radikala orden "Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt från mig".

Är det så att vi, i vår stressade vardag, har fullt av 'Volvo, Volvo och villa', vårt arbetet eller Facebook, och glömmert bort det viktigaste av allt? Att som Maria sitta ner vid Jesu Kristi fötter. Sjunger vi sånger och säger saker om Jesus men med våra liv gör vi något annat?

Det går en klar skiljelinje i Kristi Kropp.

Låt mig som vandrar i det profetiska nämna fem olika perspektiv.

Det går en skiljelinje mellan dem som vill hylla sina drömmar, visioner och kyrkor och dem som vill hylla Jesus Kristus med hela sina liv och bygga församlingar med Jesus Kristus i centrum.

Det går en skiljelinje mellan äkta pastorer/ledare och falska ledare.

De som har en äkta medkänsla och barmhärtighet med de svaga, sjuka, och fattiga och vill se dem styrkta, helade och hjälpta. De falska vill bara ha såna människor som passar deras syften. De sanna älskar människor med Jesu Kristi Agapekärlek. De falska vill inte ha försoning.

Sök inte bara Guds mirakler, som givetvis följer den som predikar evangeliet, utan kom också ihåg att Kristuslikhet enbart följer den som lever autentiskt med budskapet. Dvs att med mina gärningar leva som jag lär.

Sök efter undervisning som utmanar dig att gå i Jesu Kristi fotspår, inte bara den som kliar dig i öronen. Fråga dig alltid så här 'Skulle Jesus

Kristus gjort så som jag tänker nu?' eller 'Vad skulle Jesus ha gjort?' Äkta lärjungar vill se människor frälsta och komma till himlen. De som inte är äkta bryr sig inte om andras själar.

Häromdagen kom en Ängel i skyn och ropade till mig i en syn; Jesus Kristus kommer snart, mycket snart, än ni tror! Jag tänkte så här: Jag måste vinna

det som jag och min vän Edward John Hughes kom överens om med Gud; att 1 miljon själar från Europa skall komma till tro på Jesus Kristus, snart!

För att detta skall kunna ske, behövs:

10000 bedjare från Norge reses upp i bön för Norge och Europa

10 000 bedjare från Sverige reses upp i bön för Sverige och Europa

10 000 bedjare från Finland reses

upp i bön för Finland och Europa samt 100 Profeter och Apostlar som reses upp i Skandinavien

Är du redo att hylla Jesus Kristus? Då vinner vi själar till Honom och räddar för evigt liv.

Vi reser upp bön, vi reser upp vår lovsång. Snart kommer Han, Jesus Kristus!

Mattias Lekardal



Mattias Lekardal

Profetisk konferens 18.-22/4.2019 Marie Licciardo från Australien



Marie Licciardo

Torsdag 18/4 kl 18:00

Fredag 19/4 kl 15:00 och 18:00

Lördag 20/4 kl 15:00 och 18:00

Söndag 21/4 kl 16:00

Måndag 22/4 kl 14:00 och 16:00

Alla möten tolkas till svenska och lördag den 20/4 kl 18:00 även till finska

Sommarkonferens 26.- 30/6.2019

Miko Puustelli, Mattias Lekardal med

flera predikanter. Mer info: www.kristetliv.net

Herren kallar dig och mig till böneplatsen!



Maj och Simon Monczak

Jeremia 31:9 *Jag ska leda dem där de gå bedjande fram*

Psalataren 23:3 *Han leder mej på rätta vägar för Sitt namns skull*

Romarbrevet 8:14 *Alla de som drivs av Guds Ande, de äro Guds barn*

Johannes 3:8 *Vinden blåser vart den vill och du hör dess sus, du vet inte varifrån den kommer eller vart den far så är det med var och en som är född av Anden*
Psaltaren 119:105 *Ditt Ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.*

Vi har Guds Ord på att Han ska leda oss till gröna ängar, till vatten där vi finner ro. Han ska inte lämna oss eller överge oss!

Förutsättningen är förstås att vi kommer till Honom, att vi ber, söker, lyssnar och lyder.

Gud leder oss alltid utifrån sitt Ord. Johannes skriver i kap 1:4-5 *I honom var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte fått makt därmed*

När vi söker Gud för olika saker i våra liv, när vi utgjuter vårt hjärta genom åkallan och bön med tacksägelse, när vi ropar till Honom i vår nöd, när

vi ber om vishet för vi inte förstår, ber om vägledning; då svarar alltid Herren, när vi söker Honom av ett ärligt hjärta.

I vårt innersta kommer ord, kanske bara en mening utifrån ett Bibelsammanhang, det kan komma en sång som anknyter till Ordet. När vi var nyfrälsta blev vi ofta ledda genom tumverser som var mitt i prick även fast vi inte hade så mycket kunskap i Guds Ord ännu. Men Herren vill alltid leda oss med sitt Ord. Vi går direkt till Bibeln letar upp Ordet som kommit till oss och vi skyndar till böneplatsen, 'Up-penbarelsetältet'. Där börjar Herren uttyda och tala till oss. Anden levandegör Ordet så vi förstår, Av mitt skall Han ta och Han ska leda er till hela fulla Sanningen, Han ska hjälpa er' säger Jesus om Den Helige Ande. Den Helige Ande är Hjälparen, uttydaren av Ordet så vi förstår Herrens ledning i våra liv. Herren svarar alltid när vi söker Honom med rätta motiv.

Genom åkallan och bön med tacksägelse så skall Guds Frid som övergår allt förstånd bevara vårt hjärta och våra tankar i Kristus Jesus.

Några vägledande ord när det gäller att Guds vilja ska ske i våra liv och vi har kamp att gensvara till

efterföljelse. Gå då till Getsemane, upplev kampen Jesus kämpade och vann för vår skull, där Han bad 'inte min vilja utan din'. Här besegrade Jesus egots hårda 'armeringsjärn'.

I kampen där splittring och förtal stör, gå då till Johannes 17 och ta emot kraft ifrån Jesu egen översteprästerliga bön. Han ber för oss: 'att alla ska vara ett såsom Han och Fadern är ett', vi kan be såsom Han lärde oss!

När vi behöver helande till vår kropp och själ så har Jesaja 53 har svaret. Nya Testamentets bekräftelse ser vi 1 Petrusbrev 2:24-25 'genom Hans sår har vi blivit helade' och 'Han är vår själs Herde och vårdare'.

Gå till Malaki 3 10-12 då står i ekonomisk bekymmer; 'för in full tionde till förrådshuset' och Psaltaren 23 'Herren är min Herde, mig skall intet fattas'. Rör dig i linje med profetians Ande som för dig till gröna ängar och vatten där du finner ro.

Herrens tjänarinna Maj Monczak med make Simon Monczak

SENSOMMARKONFEREN Tempelkällans Mission Gammelboning

2 - 4 aug fre kl 19.00 lör kl 11.00 & 19.00 sön kl 11.00 Birger Skoglund

Tempelkällans sångare & predikanter m.fl. Hemsida Tempelkallan.se info Maj 0706745364

Kristet Liv

Box 135
125 23 Älvsjö
Tel. 072 531 88 11

Utgivare:

Uusi Elämä ry
(Nytt Liv förening)
pauli.kemi@gmail.com
www.kristetliv.net

Redaktion:

Pauli Kemi: Ansvarig utgivare
Redation: Georg Ahonen,
Samir Massioui

Konto:

PG 496 39 26-3
Swish nr: 1230 339 457
Konto i Finland:
FI27 8000 1670 8458 42

Prenumeration:

Frivillig prenumeration
250 kr för 2018
Tel. 072-531 88 11
Tel. +358 400 422 777

Tiotusen bedjare

"Har inte Herren, Israels Gud, befallt: Dra upp på berget Tabor och ta med dig tiotusen man av Naftali och Sebulons stammar? För jag ska dra Sisera, Jabins befälhavare, med hans vagnar och folk till dig vid floden Kishon och ge honom i din hand." (Dom 4:6-7)

I januari 2018 startade bönerörelsen Sverige 7:14 utifrån ett mycket allvarligt tilltal från Gud: **"Det som sker nu i Sverige ingår i en medveten strategi att bryta ner samhället för att kunna införa antikrists diktatur."**

Demokrati förutsätter en nationalstat med fastställda gränser och ett fungerande rättssystem. Nationalism kommer från Gud eftersom det är han som har skapat alla folk och nationer.

"Och han har av en enda människas skapat alla människor och folk, för att de skall bo över hela jorden. Han har fastställt bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka de skall bo, **för att de skall söka Gud.**" (Apg 17:26-27)

Vi ska inte ge upp i bönen förrän Sverige börjar söka Gud. Det är Guds plan och det är vårt mandat som kristna att förverkliga detta. Jesus sa: "Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut **och gör alla folk till lärjungar!**" (Matt 28:18-19)

Det pågår en andlig strid på liv och död om Sveriges framtid. Det står om de tiotusen krigarna som drog upp på berget Tabor och besegrade Siseras armé: "Men Sebulon var ett folk som föraktade döden, likaså Naftali på slagfältets höjder." (Dom 5:18) Gud kallar idag på bedjare som är villiga att offra sina liv och be tills det bryter igenom och det sker en radikal förändring i Sverige.

Namnet Tabor betyder "utvald, renhet, bruten". Gud utväljer nu en skara bedjare till landets rädd-

ning som har rena hjärtan och är förkrossade över synden i Sverige. De är villiga att våga sina liv på slagfältets höjder för att rädda landet från antikrists planer. Många av dessa bedjare kommer att vara flyktingar som kommit till Sverige och fått sina liv förvandlade här.

Gud kallar på dig!

"Villigt kommer ditt folk när du samlar din här, i helig skrud kommer din unga skara inför dig, som daggen kommer ur morgonrodnadens sköte." (Ps 110:3)

Gud söker frivilliga. Så här kan du bli en del av Sverige 7:14 och armén av 10 000 bedjare.

1. Överlåt dig till att böja knä inför Gud och be minst 7 minuter om dagen för Sverige. Alla kan ta 7 minuter till att be. Du kan sedan utöka tiden allteftersom ditt böneliv växer.

2. Anmäl dig till Sverige 7:14 på sverige714.se. Du kommer då att få aktuella böneämnen, uppmuntrande rapporter och undervisning, mm.

3. Gå igenom böneskola på fyra lektioner **"Hur du kan få ett starkt personligt böneliv"**. Du kan tanka ner böneskolan gratis från sverige714.se som ljudfil på mp3 och en studiebok som pdf fil.

Vi behöver även återuppliva den urgamla kristna, bibliska traditionen att likt Daniel be och tacka Gud tre gånger om dagen. *"På övervåningen hade han fönster öppna i riktning mot Jerusalem. Där föll han ner på sina knän tre gånger om dagen och bad och tackade sin Gud."* (Dan 6:10) Daniel fick änglabesök och skakade genom sitt trogna böneliv hela dåtidens världsimperium.

Det står om den armé som besegrade Sisera: "När härförare anför i Israel, när folket villigt offer sig – lova Herren!" (Dom 5:2)

Gud kallar på pastorer och ledare över hela landet som mobiliserar sitt folk att



Lars Enarson

be 7 minuter om dagen för Sverige. Vi ska be om många sådana ledare i Sverige!

Fyra steg för att Sverige ska komma in i Guds plan

Bibeln manar oss att be för landets överhet och politiska ledning så att många blir frälsta.

"Först av allt uppmanar jag till bön, åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, förkungar och alla ledande ställning, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv, på alla sätt gudfruktigt och värdigt. Detta är gott och rätt inför Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen." (1 Tim 2:1-4)

Sverige har en gång i tiden varit ett av världens mest gudfruktiga länder. Vi måste få se en radikalt förändrad politik i Sverige. Här följer en plan i fyra steg för att genom en andlig väckelse och en förändrad politisk kurs motverka antikrists inflytande över Sverige. Detta kommer att innebära en skarp konfrontation med antikrists andemakt, synkretism, globalism och socialism.

STEG 1. "Om mitt folk, som är uppkallat efter mitt

namn, ödmjukar sig och ber..." En utvidgning och fördjupning av bönerörelsen. 10 000 bedjare i Sverige 7:14 som är villiga att gå djupare i bön och våga sina liv i den andliga striden.

STEG 2. "... och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar..." Ett uppvaknande inom kristenheten i Sverige och en radikal omvändelse från synd till lydnad för Guds Ord.

STEG 3. "... då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd..." En genomgripande väckelse där människor ur alla samhällsklasser blir frälsta och kommer till insikt om sanningen.

STEG 4. "...och skaffa läke-dom åt deras land..." Ett enat, konservativt block i riksdagen får egen majoritet och bildar en stark, sverigevänlig regering på judekristen värdegrund med familjen i centrum som välsignar Israel. Den judekristna värdegrunden bygger på Tio Guds Bud som lagt grund till Sveriges och hela västvärldens civilisation.

Precis som Gud har

specifika planer för alla folk han skapat. Gud vill att det ska bli en genomgripande väckelse i Sverige och att Sverige ska stå med Israel och bli en välsignelse för alla folk på jorden som ett missionerande land.

I Ungern har kristna fastat och bätt och man har fått en gudfruktig regering med en helt ny grundlag som tar avstånd från socialismen och fastställer att Ungern ska vara ett kristet land. Man står med Israel, prioriterar familjen och grundlagen förklarar att äktenskapet består av ett förbund mellan en man och en kvinna. Livet är beskyddat från befruktningen och aborterna har minskat med 40 %.

Det finns hopp också för Sverige. Det är aldrig för sent om vi på djupet omvänder oss till Gud och ber! Du kan börja be idag. Anmäl dig på sverige714.se och bli en del av de tiotusen bedjarna som avgör Sveriges framtid!

Lars Enarson

Han som har format ögat - skulle Han inte se?

Gudharskapattiotals olika ögon och ögonkombinationer. Hoppspindeln har åtta ögon och dagsländan har sju. Varför skapade Gud sju ögon för dagsländan, som behöver dem endast ett par minuter? Kanske för att vi skulle förstå hur korta och bräckliga våra liv är. Jag har skrivit om livet och döden i min nya bok "Eutanasia – lopullinen ratkaisu" Titel på svenska är "Eutanasia – den slutgiltiga lösningen" utgiven av det kristna Heaven TV7:s förlag i Helsingfors.

"Det var ett extremt kort liv" konstaterade min troende vän som dog i cancer i femtioårsåldern. Han var inte bitter utan förvånad över livets korthet. Var och en av oss kan dö 60 gånger i minuten, nästa hjärtslag kan vara stagnation av hjärtat mot ventrikelflimmer. I Psaltaren står: "Lär oss inse att våra dagar är räknade, så att vi får visa hjärtan." Ps 90:12 Folkbibeln -98

Symbol för livets korthet

Dagsländans larv kan leva ända upp till fyra år i vatten efter att ha kläcks ur sitt ägg. Som larv gör den partiell deformation upp till 35 gånger. Slutligen bryter larven sitt skal. Den kämpar sig ut ur hålet i det förvuxna stadiet och simmar i dykardräkt upp till vattenytan, fyller sina vingar hydrauliskt och kan börja flyga, Denna varelse, som är för stadium eller subimago till en färdig insekt, är ett unikt steg mellan en larv som lever i vatten och en kortlivad vuxen dagslända. Förstadiets kiljersigfränden färdiga insekten genom sina grumliga vingar och bleka färger. Förstadiet lämnar sin vattentäta dykardräkt som ofta hänger vid ytan kring stränders växtlighet.

Livet varar en dag och ibland några minuter

Den färdigutvecklade dagsländan lever en dag eller ibland några minuter. Efter att ha svärmat och parat sig dör hanarna. Honorna dör några timmar efter att de har lagt sina ägg. De färdigutvecklade kan inte uppta näring och deras tarmar fylls med luft.

Hanarna kan ha mycket stora fasettögon

Fasettögat består av otaliga delögon. De celler som förnimmer ljus finns på ögats yttre yta. Bilden som fasettögat förmedlar till dagsländan är otydlig, när varje syncell "ser" i sin egen riktning. Den samlar dock information av det omgivande ljuset från ett bredare område än ett öga med en lins.

Ögon behövs bara under en kort stund

Dagslände hannen har ändå en skarp syn med vilken den upptäcker honan. Dess fasettöga är tvådelad. Bilden kan ses från den här länken:

www.flickr.com/photos/mattias_lenke/7157361414/?yt-check=1

Att den är tvådelad manifesteras av att ögats delar har olika färgning. De olika delarna har olika uppgifter. Den ena delens uppgift är att upptäcka rörelse, och den andra att skilja på detaljerna. Detta möjliggör för hannen att klämma sig till honan på rätt sätt med sina långa framben. De båda dagsländorna har dessutom tre små punkteringsögon, ocellior, som är tänkta att hjälpa till med flygkontrollen.

Dagsländors geniala livscykel visar att de skapats och utrustats med unika



Pekka Reinikainen, Leg läkare

strukturella och funktionella lösningar, där evolutionsteorin helt krackelerar. Evolutionisternas story om "ögats evolution" faller också med det faktum att alla djurrikets tiotal ögon borde ha sin egen "evolutionära väg." Evolutionssagan som lärs ut i skolor och universitet är helt vilseledande. Ögat kan inte "utvecklas" tiotal gånger!

Varför så kortvarigt liv?

Konstnärer och poeter har målat samt skrivit om dagsländor. De har blivit en symbol för det kortvariga livet i denna fallna värld. Men dagsländan är en nöd-

vändig genialisk del av skapelsen. Den berättar om Skaparens överlägsna intelligens.

Roll i näringskedjan

Dagsländans roll i flödet av energimellan vatten och jordens ekosystem är av största vikt. Växter samlar fotoner av solljus med sina nanoantennor och producerar kolhydrater med solenergi för att hjälpa enorma skaror av larver att växa. Solenergi transformeras i deras kroppar till kemisk energi.

De blir till föda för fiskar, fladdermöss, fåglar och fågelungar som indirekt får utnyttja

solenergi.

Samtidigt rensar de vattnet från näringsämnen, som återförs till att befrukta jorden. Gud har utformat ett komplett återvinningssystem. Ju mer naturen utforskas, desto mer ser man Guds handstil i naturen!

Pekka Reinikainen, Leg läkare

Översättning Georg Ahonen

Behåll fokus på Jesus!

Vår Gud är inte en frånvarande Gud, Han är helt och hållet med i den andliga kampen. Vi behöver förstå och utrustas för den strid vi är indragna i för att kunna breda ut Guds rike och vinna människor, städer och länder för Gud. När vi talar om andlig kamp så är det inte något som är skilt från den materiella synliga världen utan en del av den. Paulus skriver 'kämpa trons goda kamp' och att 'vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna', 1 Tim 6:12.

Vi ber att Gud befriar människor från det onda och öppnar deras andliga ögon, så att de kan se Jesus. Den Helige Ande uppenbara Guds Ord och vilja för oss genom det levande Ordet. Om vi tillåter Guds Ande att genom bibelordet visa oss denna andliga kamp, så förstår vi bättre vilken kallelse Gud gav oss och vilken hjälp vi behöver för att stå emot prövningarna. Det finns många exempel i Bibeln om hur människor som kom under inflytande av Guds rike och Guds vilja förvandlades och befriades. Kära läsare, detta kan ske också idag genom vår tro och fokus på vår frälssare Jesus Kristus.

Bibeln beskriver hur folks förhållande till Gud hade direkt inverkan på hela deras livssituation. Guds folks fiendearméer besegrades främst på grund av folkets trofasthet och lydnad mot en Gud som strider för sitt folk. Gud ger befall-



Ana Kemi

ing till sina Änglar om att strida för och beskydda sitt folk. Om vi vill vara ett redskap i Guds händer så måste vi kämpa den andliga kampen på Guds villkor, i egenskap av människor kan vi inte av egen kraft göra något övernaturligt, men Gud är Gud och allt är möjligt för Honom, 1 Mose 18:14.

Vi låter Jesu försonande död, syndoffret för våra skulder, bli till befrielse och upprättelse för oss. En viktig del i den andliga kampen är att låta Guds Ande få uppenbara och överbevisa oss människor om synd. Efter uppståndelsen har Jesus Kristus har all makt i himmelen och på jorden. En annan viktig nyckel för att övervinna den andliga kampen är tillbedjan. Guds armé är en armé av tillbedjare, principen för att bli en

Guds soldat är att först söka Guds rike, Matt 6:33. Gud avskiljer ett folk för att bevisa sin kärlek och låta sitt folk växa i en intim relation med Honom. Om vi har fokus på Jesus och inte på fiendens gärningar, och om vi ser på hur Jesus helt och fullt vandrade i goda gärningar, totalt åtskild från synden, då får vi kraft från den Helige Ande att själva vandra i goda gärningar och vår belöning är från Gud.

Om fienden få oss fokuserade på annat genom att störa och skapa splittring, då är mycket vunnet för honom, därför är det viktigt att inte tala om motgångar eller negativa händelser som vi har fått genomgå eller genomgår i livet. Vi ska prisa Gud och upphöja Hans namn trots omständigheter. Kom ihåg att män-

niskor kan fela och även svika varandra, men det finns en trogen vän som aldrig lämna oss och det är Jesus Kristus.

Vi ber att den Helige Ande får göra oss till ett hjärta och en själ i vår tillbedjan. Jesus har gett lärjungarna makten att stå emot fiendens hela styrka, Luk 10:17. Det innebär att vi har auktoritet i den grad som vi står under Guds auktoritet, under Guds löften och i Hans vilja. Utan Jesus är vi hjälplöst förlorade och utan Guds vägledning kommer vi aldrig att vinna andliga segrar. Vi måste inse vår egen okunnighet och underordna oss Herren. När vi blir befriade från synden kan vi också se Gud och förlita oss på Hans makt. Vi behöver inte bara Gud vi behöver också varandra för att kunna uppmuntra och be för varandra.

Djävulen är den som orsakar förstörelse och splittring. Frukten av splittring är inte bara andlig kraftlöshet, den föder också andlig blindhet. Vi människor tycks ha en förmåga att ge upp när för många snarlika röster hörs. Det är bara en röst som vi behöver höra och det är Jesu Kristi röst som talar till oss, som en herde och pastor som leder sina får. Vi ber att Gud sänder en väckelse som innebär förnyat adligt liv i församlingar och i alla människors liv, mängder med upprättade och helade kroppar, samt massvis med frälsta själar och övernaturlig helgelse i Jesus heliga namn.

Ana Kemi

Prenumerera på Kristet Liv för 2019!

Genom att betala frivillig prenumeration 250 kr till konto: PG 496 39 26-3

Du kan även prenumerera på tidningen Kristet Liv:

1. Att ringa: tel. 072 531 88 11
2. Att maila: pauli.kemi@gmail.com
3. Att posta beställning: Kristet Liv, Box 135, 12523 Älvsjö

Ge även en gåva för tidningen Kristet Liv, PG: 496 39 26-3

Swish-nummer: 1230 339 457



www.kristetliv.net