

Kristet Liv



Itella Green

Allkristen och profetisk väckelsetidning Kristet Liv, Box 135, 125 23 Älvsjö - www.kristetliv.net

Nr 4/2019



Sidan 4

Profetisk

SOMMAR KONFERENS 2019 i Solna



Lena Svensson
Fadern söker
sanna tillbedjare

Sidan 8



Ana Kemi
Vårt himmelska
hem är verkligt!

Sidan 6-7

Väckelse och enhet

I många församlingar och olika kristna organisationer i Sverige ber man om nationell väckelse och omvändelse till Gud. Han har ofta svarat på människors och församlingars förväntan genom att ge väckelsetider.

Väckelse är inget som sker automatiskt. De som tror på Jesus har också ansvar för att ta emot väckelse. Här tar jag bara upp några saker som bidrar till väckelse.

Sinnesändring och omvändelse bland Guds folk

"Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade, och tider av vederkvickelse kommer från Herrens ansikte och han sänder Messias som är bestämd för er, nämligen Jesus."

Gud svarar på bön när vi har vänt oss till honom. "Men mitt folk, som är uppkallad efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land."

Gud har lovat att svara på bön när människor gör sinnesändring från liv i synd och vänder om till Gud. Så har det varit och så kommer det att vara.

Bön i Ande och Sanning

Gud vill ha sådana förebedjare som tillber honom i Ande och Sanning. De verkar även i kärlek, därför att det inte finns sanning utan kärleken. Guds Ande leder till att bedja i Ande, Sanning och Kärlek. Sådana böner svarar Gud på.

Andens enhet och gemenskap

Kritik leder oss ut på torrt land där Denna enhet förlöser väckelse. Detta var Jesu översteprästerliga bön som ännu inte har blivit helt besvarad. Men bli inte vilseledd, Jesus talade om enheten bland dem som **tror på honom**. Idag ser vi att det byggs enhet mellan katoliker, muslimer, buddister och hinduer och så vidare, men det är inte den enheten som Jesus talade om. Jesus bad: "Men inte bara för dem ber jag, utan också för dem som genom deras ord kommer att **tro på mig**. Jag ber att de alla skall vara ett, och att såsom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss, för att världen skall tro att du har sänt mig."

Djävulen har ofta lyckats slå sönder de troende kristnas enhet genom att han fått dem att tala illa om varandra, istället för att bedja för och välsigna varandra.

När vi tror på Jesus har vi gemenskap med Gud och varandra. Jesu blod renar oss från all synd. Den här övernaturliga gemenskapen medför att människor i världen börjar tro på Jesus. När de troende inte har verklig gemenskap blir de utskrattade och hånade av världen, men Jesus bön kommer att bli besvarad. Då Guds barn har sann gemenskap blir församlingen full av kraft.

Andens nya gemenskapsväg

förenar alla pånyttfödda troende och där ger Gud sin välsignelse och väckelse "En vallfartssång av David. Se, hur gott och ljuvligt det är när bröderborendräktigt tillsammans. Det är som när den dyrbara oljan på huvudet rinner ner i skägget, i Arons skägg, och ner i kragen på hans dräkt. Det är som Hermons dagg som faller ner på Sions berg. Ty där ger HERREN befallning om välsignelse, om liv till evig tid."

I endräkt är vi starka. I denna enhetens och kärlekens väg lyfter Herren fram profeter som visar folket vägen till omvändelse och gemenskap med Gud. Gud har lovat: "Se, jag skall sända till er profeten Elia, innan HERRENS dag kommer, den stora och fruktansvärda. Han skall vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan

till deras fäder, så att jag inte kommer och slår landet med tillspillogivning." (Malaki 4:5-6)

Jesus sade att Elia var Johannes Döparen, men Gud har också sitt profetiska folk som han använder idenytterstatiden. I denna gemenskap och enhet frigörs en stark helande-väckelse. Världen som hånat Jesus troende tvingas erkänna att det är fråga om Guds gärningar, när den helige Ande utgjuts och övernaturliga mirakler samt helanden bekräftar förkunnelsen och vittnesbörden om den uppståndne Messias Jesus. Denna väldiga kraft frigörs när de troende har en gemenskap som fokuserar på Jesus. Då börjar väckelsen.

Pauli Kemi



Pauli Kemi | Chefredaktör

Nytt Liv TV-program via Öppna Kanalen och internet. ÖK Play

KCS sänder Nytt Liv TV-program via Öppna Kanalen. Programmet visas även på internet. **Skriv: ÖK Play**

TV-Program visas även på vår YouTube Kanal

Mer info finns på vår hemsida

Ge en gåva till TV-arbetet
PG: 496 39 26-3
Swish nr: 1230 339 457
www.kristetliv.net

Sändningstider varje vecka:

Tisdagar kl 18:00-18:30 Nytt Liv
Onsdagar kl 17:00-17:30 Nytt Liv
Torsdagar kl 19:00-19:30 Nytt Liv
Fredagar kl 17:00-17:30 Nytt Liv
Lördagar kl 17:30-18:00 Finsk
Måndagar kl 16:30-17:00 Finsk

Pastorer Pauli och Ana Kemi har huvudansvar om vårt TV-arbetet. I Nytt Liv TV-program har medverkat: Per-Arne Imsen, Birger Skoglund, Simon & Maj Monczak, Lars Enarson, Barbro Erling m.fl.

Kristet Center Solna, Hagalundsg 9, Solna
Söndagar kl 16:00 Gudstjänst
E-mail: pauli.kemi@gmail.com



Gud om du finns?



I dag vill jag skriva något till dig som söker efter en mening med livet, Du är långt ifrån ensam i din längtan och din hunger att förstå denna underbara och samtidigt så svårförklarliga mening med livet.

Så alldeles nyligen en artikel i en av våra kvällstidningar med en skrämmande rubrik. Artikeln handlade om överklassdomar i Djursholm. En del av dem säger enligt kvällstidningen Expressen: "Vi knarkar för att klara av pressen" Dagligen kan vi läsa om människor både unga och äldre som inte ser någon mening eller inte har någon framtidstro

Det är en sorglig verklighet för jättemånga människor. Längtan efter någon mening med livet, längtan efter att få bli sedd och bekräftad, längtan att få betyda något för någon är oerhört pressande för den varelse vi kallar människa. Jag hörde en förtvivlad ung människas bön när hon bad, Gud om du finns, kan du svara mig och ge mig något som fyller mitt liv med innehåll och som ger mig en mening i denna tillvaro?

Käre vän som läser dessa rader jag önskar att jag kunde berätta för dig om meningen med ditt liv. Jag vågar påstå att det verkligen

finns en Gud, en Gud som har en plan för dig. Den Gud jag talar om är den skapande Gud som har skapat dig och mig. Redan när du låg i din moders liv och ännu inte hade sett en enda dag hade denne Gud en plan klar för ditt liv.

En profet i vår Bibel berättar Herrens ord kom till mig. Han sade: "Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, och innan du kom fram ur moderssködet helgade jag dig. Dessa fantastiska ord gäller dig som i dag på alla sätt försöker att förstå meningen med att just du lever.

Sanningen är den att det finns en kamp en hård kamp mellan ljus och mörker mellan mening och hopplöshet i ditt liv. Gud har givit dig ett svar, svaret är Jesus Guds enfödde son. Han som vill ta din ångest, din förtvivlan, din otillräcklighet, dina misslyckande och din kraschade självkänsla. Tyvärr finns det sådana krafter i det vi kallar liv Det är krafter som vill stjäla slakta och förgöra. Det är den mörkrets furste som vi kallar Satan. Hans enda målsättning är att få dig bort från den kärleksfulle Gud som skapade dig för ett liv med innehåll och mening.

Det jag nu säger Dig är att den Gud som gav dig livet också önskar att få ge dig av sin gränslösa kärlek. Han vill ge dig tillfredställelse i stället för ångest. Han vill ge dig en sund självkänsla i stället för otillräcklighet, han vill ge dig seger i stället misslyckande. Jag tror att när du läser dessa rader börjar den Gud som du inte sett men bara anat att tala till dig. Han viskar i ditt öra jag är vid din sida just nu för att ge ditt liv allt det, som inte finns i droger eller något annat av allt det negativa, som fyllt ditt inre under alldeles för lång tid. Detta kan bli din erfarenhet i ett nu.

Kanske har du bett till Gud eller sökt en Gud under lång tid redan, Gud står på din sida genom sin son Jesus som dog och uppstod för din skuld han har redan betalad all den smärta som levt med. När du ber till honom om rening och mening för ditt liv kommer han att lösa dig från allt det som vill ödelägga din framtid.

Birger Skoglund

Fiende manipulerar icke-troende genom falska religioner

Djävulen, den gamle ormen är vår värsta fiende som vilseleder från den rätta vägen till de falska profeterna.

Fiende uppträder i flera trossystem speciellt i religiösa handlingar, att lockar människor att vända sig bort från Gud och tillbe honom istället.

Varför Kristendomen?

Kristendomen? Vad säger att Kristendomen är rätt? Varför inte någon annan?

Om man läser om andra religioner och jämför med Kristendomen så upptäcker man tydligt sanningen.

Jesus är god, han botade de sjuka

Jag fick chock efter chock när jag hörde första gången på en predikant pratar gott om Gud. Men efter varje chock kom en glädje, frid och kärlek. Jag blev imponerad gång på gång när jag lärde mig något nytt i ordet. Jesus är god, han botade de sjuka, befriade de fångna,

förlät äktenskapsbryterska, älskade och välsignade sina fiender.

När man finner sanningen

Djävulen vill inte att vi ska tro på Kristendomen, han drabbar människor med stumhet och bländning för att komma bort från Gud.

Så fort man finner sanningen om Jesus, kommer man att bli en god kristen för alltid!

Sam

Kristet Liv

Box 135
125 23 Älvsjö
Tel. 072 531 88 11

Utgivare:

Nytt Liv förening
pauli.kemi@gmail.com
www.kristetliv.net

Redaktion:

Pauli Kemi: Ansvarig utgivare
Redation: Georg Ahonen,
Samir Massioui

Konto:

PG 496 39 26-3
Swish nr: 1230 339 457
Konto i Finland:
FI27 8000 1670 8458 42

Prenumeration:

Frivillig prenumeration
250 kr för 2018
Tel. 072-531 88 11
Tel. +358 400 422 777

Profetiska sommarkonferensen



Profetiska sommarkonferensen 2019 i Solna

Församlingen Kristet Center Solna (KCS) arrangerade en stark profetisk sommarkonferens mellan 26 och 30 juni. Evenemanget samlade flera hundra människor och hölls i församlingens egna lokaler vid Hagalundsgatan 9 i Solna.

Som talare under konferensen var Tommy Lilja, Birger Skoglund, Miko Puustelli från Finland, Eliana Cabral från USA, Karl-Erik Appelfeldt, Mattias Lekardal, Maj och Simon Monchak, Roger Tistam samt Pauli och Ana Kemi som även var konferensens värdpar.

Torsdagen 27 juni TV-sändes kvällsmötet direkt av Öppna Kanalen under 90 minuter med lovsång, vittnesbörd och evangelist Birger Skoglunds berörande förkunnelse. Sändningen kunde även ses överallt i världen via nätet och Google.

I flera tal betonades att den kristna församlingen och de troende skulle rustas för den sista väckelsen som kommer vara profetisk och präglas av Guds mäktiga kraft när den Helige Ande utgjuts över folken i våra länder. I denna väckelse kommer skaror

bli frälsta, befriade och sjuka bli helade.

Pauli Kemi undervisade om bruket av den profetiska gåvan och om den profetiska tjänsten. De ärolikasaker och skaintesammans blandas. Paulus säger, att ni alla kan profetera. Vi uppmanas till att be om den profetiska gåvan som Gud kan använda för att uppbygga, uppmuntra och trösta människor. Paulus sade till de troende i Korint att profetiorna är ofullkomliga. Därför bör man först pröva alla budskap och behålla det som är gott.

Gud har gett den kristna församlingen fem tjänstegåvor. En av dem är profetens tjänst. Man måste förstå att inte alla som uppträder som profeter är verkliga profeter som Gud kallat. Jesus själv varnade flera gånger i Matteus-evangeliets 24 kapitel om falska profeter i den yttersta tiden. De avslöjas av sin frukt. De söker sitt eget. Tjänsten för Guds profeter utgår från församlingen och den bygger även upp församlingen. Profeten visar väg. "Här är vägen som ni bör vandra." Profeten vänder folket till att följa den levande Guden. Profet-

en kan även frambära ett hårt budskap, men det kommer från ett förkrossat hjärta. Jesus grät över Jerusalem när han profeterade om dagarna som skulle drabba staden.

Evangelisten och pastorn Miko Puustellis förkunnelse tände många. Miko predikade på finska och tolkades till svenska av Georg Ahonen. Miko nådde även svenskarna med sin förkunnelse. Det åstadkoms av den Helige Ande som verkade mäktigt i Mikos förkunnelse. Flera personer kom till tro i Mikos

möten.

Syster Eliana Cabral betonade att Gud söker sanna bedjare som tillber Fadern i Ande och sanning.

På söndagskvällens sista möte talade pastor Tommy Lilja. Han sade att vi alla möter svårigheter. De är en del av livet. Han uppmuntrade deltagarna att leva livet genom att se på Guds möjligheter. Gud har en ny möjlighet även för den som misslyckats. Han hade en ny möjlighet för Petrus och Han har en ny möjlighet även för dig.

Text och bild | Kristet Liv



Pauli & Ana Kemi, Anci & Roger Tistam, Lena Svensson
Eliana Cabral och Miko Puustelli

Guds makt genom lovprisning

Skulle Guds makt kunna förökas genom vår lovprisning? Han är ju redan allsmäktig. Jesu svar finner vi i Matt 28:18. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: "Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden." Ändå uppmanas vi i Ps 29:1-2 "Ge åt Herren, ni Guds söner, ge åt Herren ära och makt! Ge åt Herren hans namns ära, tillbe Herren i helig skrud!"

Säger texten att vi kan ge något till Gud som han inte hade förut? Ja, det kan vi, och det sker genom lovsång och tillbedjan! Vi tycker att Han har allt, men om han aldrig får höra lovsång från dina läppar är det inte då något han saknar? Hur viktig är din lovsång? Ps 34:2 "Jag vill alltid prisas Herren, hans lov ska ständigt vara i min mun." Detta är Davids inställning till lovsång. Lovsången är viktig både för Gud och människan, alltså både för givaren och mot-tagaren.

När en skapad varelse prisar skaparen förnimmer hon Guds välbehag över sitt liv, vilket ger henne en djup tillfredsställelse. Måste hon vara en mogen kristen för att uppleva detta eller räcker det med att vara ett andligt spädbarn? Matt 21:15-16 "När översteste-prästerna och de skriftlärdade såg de under han gjorde och barnen som ropade i templet: "Hosianna, Davids son!", blev de upprörda och sade till honom: "Hör du vad de säger?" Jesus svarade dem: "Ja, har ni aldrig läst: Av barns och spädbarns mun har du berett en lovsång?" Vi kan anta att inget av dessa barn tänkte: "Jag känner mig inte mogen för detta." Vill

då du säga: "Jag är inte tillräckligt mogen för lovsång?"

Lovsången är också ett vapen! Ps 8:3 "Av barns och spädbarns mun har du berett en makt för dina fienders skull, för att förgöra fiende och hämnare." Att sjunga lovsång är alltså att utöva makt. Men inte medvetet. Den lovsjungande är fokuserad på Gud och inte på fiender.

Psalm 149 belyser detta ytterligare. "Halleluja! Sjung till Herren en ny sång, hans lov i det trognas församling! Israel ska glädja sig över sin Skapare, Sions barn jubla över sin kung. De ska prisas hans namn med dans, sjunga hans lov med tamburin och harpa, för Herren gläds över sitt folk, han smyckar de ödmjuka med frälsning.

De trogna ska jubla i härlighet och sjunga av glädje på sin bädd. De ska ha Guds lov i sin mun och ett tveeggat svärd i sin hand, för att hämnas på hednafolken och straffa folken, för att binda deras kungar med kedjor och deras stormän med bojor av järn, för att verkställa den dom som står skriven. Det blir en ära för alla hans trogna. Halleluja!"

Vi kan lovsjunga under dans, till instrument, eller i ensamhet i sängen och vi lovsjunger i anden och inte i köttet. Likaväl som vi ska tillbedja i ande och sanning, Joh 4:23-24, så säger det väl sig självt att vi också ska lovsjunga på det sättet. Om du ligger i din säng och inte förmår stiga upp, så säg inte jag är för gammal eller för trött för att kunna lovsjunga. Även om du bara orkar sucka till Herren, så är du väl skickad för denna ak-



Sven Nyberg

tivitet och kan känna dig nyttig. Är du plågad och lider? Sjung lovsång som Paulus och Silas gjorde i fängelset! Genom deras lovsång förlöstes Guds makt, deras bojor föll av och fängelsedörrarna öppnades, Apg 16:23-26. Vi är medvetna om att vi lovsjunger med vår mun, men inte att vi har ett tveeggat svärd i vår hand, för det skulle bara distrahera oss. Tänk så här: Vi lovsjunger och Anden svingar svärdet. Det är ju Andens svärd! Ef 6.17

Men se på vilka oerhörda effekter vår lovsång kan ha Ps 149:7-9. När vi lovsjunger verkställer vi en dom, som annars inte skulle verkställas. Men vi ska ju inte döma. Nej det är Jesus som dömer, och det har han redan gjort och domen är redan nedtecknad. Den ska bara verkställas, och det gör inte Jesus – det har han

överlåtitt åt oss. Tanken svindlar!

Om vi inte lovsjunger så som Anden leder oss utan förblir passiva så samlas nedskrivna domar på hög utan att verkställas. Säkert något som flertalet av oss aldrig har tänkt på. Därigenom fördröjs Guds planer. Vi vet inte vad som gick förlorat genom att lärjungarna sov i stället för att vaka och be i Getsemane. Hur stora delar av kristenheten i dag sover i stället för att vaka, be och lovprisa, som vi är kallade till?

Vi är nu inne på andlig krigföring och eftersom kriget pågår ständigt så behöver Guds lov ständigt vara i vår mun. Om du lovsjunger i din säng är det ingen mer än Gud som hör dig. Du blir inte uppmärksam och risken är liten att du tar någon ära åt dig själv. Du är en

soldat i Herrens armé och genom tro är du iklädd hela Guds vapenrustning och beskyddad från fiendens attacker, Ef 6:10-18. Låt dess bibelord motivera dig till frimodig och hängiven lovsång. Vi människor är mycket resultat fixerade och ser vi inga synliga resultat av våra aktiviteter blir vi lätt missmodiga och ger upp. Men vi lever här i tro och inte i åskådning, 2 Kor 5:7, och tron behöver inga synliga resultat. Synliga resultat kan dröja så länge att vi aldrig får se dem i vår livstid, utan det är kommande generationer som får se dem.

Tron nöjer med vad Gud har sagt, som vi sjunger i lovsången: Gud har sagt det. Ja, jag tror det. Detta är nog för mig!

Gud makt förökas genom din lovprisning!

Sven Nyberg

Prenumerera på Kristet Liv för 2019!

Genom att betala frivillig prenumeration 250 kr till konto: PG 496 39 26-3



Vårt himmelska hem är verkligt!



Ana Kemi

Veckan innan jul fick jag uppleva något helt makalöst starkt och oförlömligt i andevärlden.

Vi var på väg hem, efter att ha varit under hela förmiddagen fram till kl 14:00 i vår församlings Second hand, när jag kände att mitt hjärta började slå så starkt och jag fick ett starkt tryck över

bröstat. Det kändes som att det var ett band runt bröstkorgen och detta gav mig andningssvårigheter och jag blev även mycket yr i huvudet.

Jag började be i några sekunder men när det inte gick över så jag till min man att köra mig till Karolinska sjukhusets När-Akut i

Solna, då vi var i närheten.

Symptomen förvärrades

Jag hade känt mig konstig redan när vi var i församlingslokalen, med yrsel och lite tryck i bröstet, men det varade bara i några sekunder. Sedan hade det gått över och jag mådde bättre.

Men symptomen från hjärtat kom tillbaka ännu starkare, när vi var på väg hem.

På akuten blev jag mer yr, och allt började snurra runt, det blev svart för ögonen och jag svimmande under några minuter. Jag vaknade till då min man och vårdpersonalen ropade på mig. Jag lyftes upp från golvet till en sjukhusbår och kördes till akuterummet för olika typer av undersökningar och kontroller.

Till hjärtvårdsavdelningen

Under tiden kände jag det som att något skulle hända mig. Jag

började be i mitt inre och frågade Gud medan mina tårar rann nedför min kinder - Skulle jag dö nu Gud? Min man började gråta när han såg mina tårar och jag tror nästan att han förstod mina tankar. Då sade jag till min man att allt skulle bli bra, fast jag själv inte var helt säker om det. Jag hade ingen rädsla för att dö, men jag tänkte på min man och min familj, som jag måste lämna om jag skulle dö. På När-Akuten efter tagna blodprover och hjärtkontroller ville akutläkaren skicka mig vidare till Karolinska sjukhusets hjärtvårdsavdelning, där det fanns mer avancerad utrustning för patienter med hjärtproblem.

En makalöst vacker barnkörsång

När ambulanspersonalen lyfte upp mig på båren in i ambulansen, kändes det som att hela min kropp lyftes upp med en sådan hastighet, som att jag

Kristus är den levande trons grund



Ancil & Roger Tistam

Jesus Kristus är trons upphovsmans och fullkomnare. Här tar jag upp några bibelord som berättar vad en levande tro på Jesus innebär i praktiken. "Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare som i stället för den glädje som låg framför honom

utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron." (Hebr 12:2)

Tron på Jesus Kristus övervinner världen. Bibelordet säger: "Ty allt som är fött av Gud besegrar världen och detta är den seger

som har besegrat världen: vår tro. Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds Son?" (1 Joh 5:4-5)

Att tro på Jesus Kristus innebär ett helt överlåtet liv och att Jesus sitter på tronen i den troendes liv, och att man lever i 100 % lärjungaskap med vår Herre och Frälsare. Man får lita på att Jesus leder oss igenom i alla livets prövningar som kan komma på vägen.

Vi läser från Markus-evangeliets fjärde kapitel, verserna 35-41: "På kvällen samma dag sade Jesus till sina lärjungar 'Låt oss fara övertill andra sidan.' Delämnade folket och tog honom – som han var – med sig i båten. Också andra båtar följde med. Då kom det en häftig stormby och vågorna slog in i båten så att den höll på att fyllas. Själv

låg han i aktern och sov på en dyna. De väckte honom och ropade: 'Mästare, bryr du dig inte om att vi går under? Han vaknade och talade strängt till vinden och sade till sjön: 'Tig, vartyst'. Och vinden lade sig och det blev alldeles lugnt. Hansade till dem: 'Varför är ni rädda? Har ni ingen tro? Då greps de av stor fruktan och sade till varandra: 'Vem är han, eftersom både vinden och sjön lyder honom?'"

Jesus är själens Herde och Vårdare. Petrus skriver i sitt första brev så här: "Ni var som vilsegångna får men nu har vänt om till era själars Herde och Vårdare (1 Pet 2:25) Jesus har lovat vara med oss i alla dagar in till tidens slut (Matt 28:20b)

Roger Tistam



Tidningen Kristet Liv, Nytt Liv TV-program och Kristet Center Solna

behöver ditt stöd! Konto PG: 496 39 26-3 – Swish nr 1230 339 457

Konto i Finland: FI27 8000 1670 8458 42 www.kristetliv.net | www.uusielama.net

svävade upp mot himlen, och jag trodde att jag skulle ramla ner från ambulansens bår. Jag skrek: "Ni lyfte mig för högt upp, håll i mig, jag ramlar, snälla, jag ramlar!!! Var är min man?"

Då började jag höra en sådan öronbedövande och makalöst vacker sång, den var så underbart vacker! Sången sjöngs med barnröster på ett helt icke-mänskligt språk som inte gick att förstå. Jag hörde i mitt inre en lugn röst säga: "Du ska hem nu, ..." Jag kände hur mitt hjärta bultade så starkt att det gjorde ont. Jag frågade mig själv: Är jag död nu, och kommen till himmelen? Jag bad till Gud i mitt inre att inte ta med mig nu, för att jag ville inte lämna min familj så hastigt.

Både skrämmande och intressant

Jag frågade Gud om det verkligen var min tid att gå vidare till himlen, och det kanske varade i några sekunder eller minuter? Det vet jag inte, men för mig kändes det som en evighet. Det som var både skrämmande och intressant var att jag var helt vaken och hade inte tagit någon medicin, för de ville inte att resultatet av tagna prover och kontroller skulle påverkas av något läkemedel.

Inne i ambulansen fortsatte jag att höra barnkören sjunga den vackra sången som jag inte

förstod betydelsen av. Jag frågade ambulanspersonalen var sången kom ifrån, om det var musik från deras radio eller om de hade någon musik i ambulansen. Men de sa att det inte fanns någon musik där inne. De hörde ingenting i alla fall, och sedan tittade de på varandra. Det var två stycken hjärtspecialist sjuksköterskor som assisterade i ambulansen.

Så småningom hörde jag igen en inre röst som talade nästan tyst till mig. Den rösten sade: "Nej, det är inte dags för dig ännu, mer tid..." Sedan försvann barnkörsången successivt.

En upplevelse av himlens verklighe

Då förstod jag att jag fått uppleva andligt hur det är att komma nära himmelen, där änglarnas gudomliga körsång inför Guds tron hörs redan utanför. Jag hade fått uppleva att himmelen finns, och att det även finns en plats för mig där, halleluja!

Gud gav mig denna upplevelse för att visa att det är värt att stå ut med prövningar och allt som kan vara svårt i en kristens och troendes liv. Det är värt att fortsätta tro och att vara trogen kallelsen som Han lagt i våra liv, att vara Jesu ambassadör på jorden, att hjälpa och stödja människor att bli frälsta och finna sin tro. Belöningen blir ett evigt liv tillsammans med Jesus efter

detta liv, halleluja.

Efter den underbara andliga upplevelsen

Så småningom, kom vi fram till Stora akuten på Karolinska och fick vara där hela eftermiddagen och kvällen för observationer. Kl 21:00 blev jag utskriven från Akuten med det lugnande beskedet att allt var stabilt och bra igen med mitt hjärta.

Mitt budskap till Dig som läser detta

Kära du som läser detta, fortsätt att ha din blick på Jesus och på korset oavsett vad du går igenom just nu. Jesus är trons upphovsman och fullkomnare (Hebr 12:1-2)

Låt inte prövningarna eller de negativa omständigheterna släcka din tro. Guds ord säger att "Salig är den som håller ut i prövningen, ty när han har bestått sitt prov skall han få livets krona, som Gud har lovat dem som älskar honom." (Jak 1:12). Vi ska fortsätta att gå i Jesus spår och göra bra gärningar, och Gud kommer att belöna oss på sitt gudomliga sätt. Låt oss inte tröttna på att göra gott. "Ty när tiden är inne får vi skörda, om vi inte ger upp." (Gal 6:9). Vi som är redo att möta vår Herre och Frälsare Jesus, kan säga: Maranata – Kom, Herre Jesus!

Ana Kemi

Du kan bli frälst

Det är viktigt att tänka på vad livets mening är. Varför lever jag? Finns det liv efter detta?

Tron på Jesus ger den riktiga identiteten. Du finner kontakten med din Skapare. Tron på Gud leder långt - ända till livet efter döden.

Det finns bara en grund till frälsning och bara en väg till att bli frälst och den är Jesus. "Hos ingen annan finns frälsning, och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss."

Apg 4:12 Det namnet är Jesus.

Från Guds sida är allt färdigt. "Så älskade Gud världen att Han gav sin ende Son för att de som tror på Honom inte skall gå under, utan ha evigt liv".

Att bli frälst är lätt och enkelt för alla. I Bibeln står det: "Ty om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt Honom från de döda, skall du bli räddad. Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning." Rom 10:9-10 Att bli frälst är det viktigaste i livet!

Du kan be syndarens bön med mig, om du vill bli Guds barn: "Jesus, jag bekänner min synd och skuld inför Dig. Jag tror att Du dog för mina synder och att Du är uppstånden från de döda, för att jag skulle ha evigt liv. Tack för att du förlåter alla mina synder och kommer in i mitt liv. Tack för att Ditt blod renar mig och tar bort alla mina synder och att jag får bli född på nytt och bli Ditt barn genom Jesu blod. Amen."

Du kan också kontakta Kristet Center Solna Församling eller tidningens redaktion om du vill veta mer om tro på Jesus. Vi vill hjälpa dig att nå vägen till frälsning, till Gud som är din Skapare. Han älskar dig!

Jag önskar dig Guds rika välsignelser och Hans ledning i ditt liv!

Pauli Kemi

Kristet Center Solna

Hagalundsg. 9, Solna, P-tåg & Tvärbana Solna, T-Solna C, Buss 513
www.kristetliv.net - www.uusielama.net - Tel. 072 531 88 11

Söndag kl 16:00 Gudstjänst

Torsdag kl 18:30 Bön, lovsång, ordet

Talare: Pauli och Ana Kemi
Roger och Anci Tistam
lovsångsgrupp och förebedjare



Ana & Pauli Kemi Anci & Roger Tistam

Missionärer Jorma & Eila Finnilä besöker
Lörd 7/9 kl 16:00 & 18:00. Sönd 8/9 kl 16:00



Jens Garnfeldt

Mirakelmöten 29/9.2019 med Jens Garnfeldt från Danmark, Owe Carlsson från Älmhult
Sönd 29/9 kl 14:00 & 16:00



Eila & Jorma Finnilä

Sönd 6/10 kl 16:00 Gudstjänst
Pauli & Ana Kemi, Roger & Anci Tistam

Sönd 6/10 kl 18:00 Kvällsmöte
Neil & Cindy Sundblad, USA



Miko Puustelli

Profetiska möten med Marie Licciardo
Lörd 12/10 kl 16:00. Sönd 13/10 kl 16:00



Marie Licciardo

Väckelsemöten med tecken och under
26.- 27/10.2019 med Miko Puustelli
Lörd 26/10 kl 16:00 & 18:00. Sönd 27/10 kl 16:00



Birger Skoglund

Profetisk nyårskonferens 4.- 6/1.2020 Birger Skoglund,
Pauli & Ana Kemi, Roger & Anci Tistam m. fl

Kommande möten

Detta är mycket viktiga möten. Dela gärna info om kommande möten i Kristet Center Solna med dina vänner och be för mötet!

Kom med förväntan och ta med dina vänner, särskild de som behöver Guds under!

Det händer i Kristet Center Solna (KCS)

Profetiskt möte med

Lars Enarson

Söndag 24/11 kl 18:00

"Sverige i vågskålen"

Plats: Kristet Center Solna
Hagalundsg. 9, Solna,
P-tåg Solna, T-Solna C, Buss 513
www.kristetliv.net
Tel. 072 531 88 11



Du är hjärtligt välkommen!

Fadern söker sanna tillbedjare!

Joh 4:23-24 Den tid ska komma, ja den är redan inne, då sanna tillbedjare ska tillbedja Fadern i ande och sanning, ty sådana tillbedjare vill Fadern ha. Gud är ande och de som tillbedja Honom, måste tillbedja i ande och sanning.

Visst vill vi uppfylla Faderns önskan att Han finner sanna tillbedjare i oss?

Om du slår upp ordet tillbedjan i ett lexikon, finner man ett grekiskt ord för tillbedjan, proskyno, som översätts med att falla framlänges, falla ner på sitt ansikte, böja sig ner för någon, ge någon sin hyllning, kyssa, visa sin vördnad, respekt inför någon som är högre.

I sitt innersta väsen innebär tillbedjan självförömmelse, att lägga sig själv åt sidan, att Herren får vår fulla uppmärksamhet. Han som allena är värd att bli tillbedd.

Gud är svartsjuk i sin kärlek. Jakobs brev 4:5 Med svartsjuk kärlek trängtar den Ande som Han har låtit ta sin boning i oss. Gud vill ha oss helt för sig själv. Han vill inte dela oss med någon/något annat. Gud är helig, avskild från allt som inte är förenligt med Hans väsen. Vi ska inte ha några andra gudar jämte Honom, vilket är det förstabudordet.

Tillbedjan handlar om vår kärleksrelation med Gud. Vårt



Lena Svensson

hjärtas innerliga gemenskap med Herren, som Höga Visan beskriver som relationen mellan brudgum och brud. Och som troende behöver vi göra oss redo för Lammets bröllop i himmelen. Jesus Kristus kommer snart tillbaka för att hämta hem sin brud, som har gjort sig redo. Upp 19:7-9

Jag tror att sann tillbedjan är en frukt av en nära relation med Gud. Att vi håller våra hjärtan rena och vill leva ett helgat liv, som innebär att vi älskar korset,

där vi dör bort från oss själva och Jesus Kristus växer till i oss och blir alltmer synlig och ärad.

I vår tid kan vi märka att lovprisning och tillbedjan ökar i hänförelse ibland oss och jag tror att den kommer att vara på sin höjdpunkt när Jesus kommer tillbaka. Jesus kommer för att hämta hem en brud som gjort sig redo och tillber Honom av hela sitt hjärta, av all sin själ och av allt sitt förstånd och av all sin kraft. Och som älskar sin nästa som sig

själv. Mark 12:30-31

Sann lovprisning och tillbedjan handlar inte om att ha en bra sångröst, utan om hjärtats sång i kärlek till Gud. Och när Den Helige Ande leder oss in i djup tillbedjan och vi sjunger i ande, med ord som Anden ger oss, är det som att vi får vingar som örnar som svingar sig högt upp i den andliga världen och vi får uppleva att Guds härlighet kommer över oss. Och det är Den Helige Andes verk och inget som vi kan åstadkomma i oss själva. Visst längtar vi efter att få se Guds härlighet ibland oss, att Den Helige Ande tar över i våra möten och människor blir djupt berörda av Gud till frälsning, befrielse och helande. Och mirakler sker till Guds ära.

Och vår sanna tillbedjan är det som bereder vägen för Guds härlighet.

Och nu till dig som längtar efter att vara en sann tillbedjare. Se ditt hjärta som ett tillbedjans altare och låt Den helige Ande antända kärlekens passion till Gud i ditt hjärta. Avskilj tid ensam med Gud i Hans närhet. Bli stilla och lägg allt som kan distrahera åt sidan och umgås med Honom som vill ha dig för sig själv. Låt dig älskas av Honom och ditt hjärta kommer att gensvara med kärlek och tillbedjan.

Lena Svensson

Prenumerera på Kristet Liv för 2019!

Genom att betala frivillig prenumeration 250 kr till konto: PG 496 39 26-3

Du kan även prenumerera på tidningen Kristet Liv:

1. Att ringa: tel. 072 531 88 11
2. Att maila: pauli.kemi@gmail.com
3. Att posta beställning: Kristet Liv, Box 135, 12523 Älvsjö

Ge även en gåva för tidningen Kristet Liv, PG: 496 39 26-3

Swish-nummer: 1230 339 457

Konto i Finland: FI27 8000 1670 8458 42



www.kristetliv.net