

Kristet Liv



Itella Green

Allkristen och profetisk väckelsetidning Kristet Liv, Box 135, 125 23 Älvsjö

Nr 3/2018



Lars Enarson:

50 dagar av bön mellan Påsk och Pingst 1 april – 20 maj, 2018:

för ett utgjutande av den helige Ande

sidan 4



Mats Rosqvist

Sann enhet i Kristus

sidan 8

Gå i namnet Jesus!

sidan 3



Roger Larsson

Gud känner dig

David skriver i Psalm 139:1-24 att Gud känner dig rakt igenom. Han skriver:

"Herre, du rannsakar mig och känner mig. Om jag står eller sitter vet du det, fast du är långt borta vet du vad jag tänker. Om jag går eller ligger ser du det, du är förtrogen med allt jag gör. Innan ordet är på min tunga vet du, Herre, allt jag vill säga. Du omger mig på alla sidor, jag är helt i din hand. Den kunskapen är för djup för mig, den övergår mitt förstånd... Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för dina mäktiga under, förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom, min kropp var inte förborgad för dig, när jag formades i det fördolda, när jag flätades samman i jordens djup. Du såg mig innan jag föddes, i din bok var de redan skrivna, de dagar som hade formats innan innan någon av dem hade grytt. Dina tankar, o Gud, är för höga för mig, väldig är deras mångfald. Vill jag räkna dem är de flera än sandkornen, när jag till slutet är jag ännu hos dig..

Gud har sett dig innan du föddes. Han skrev en plan för ditt liv och den blir förverkligad. Gud låter inte de sina gå vilse i all oändlighet. Han vill leda varje troende person till den rätta vägen. Honom behöver vi alla. Paulus skriver: "Ingen finns som är rättfärdig, ingen enda, ingen som söker Gud. Alla har de vikit av, alla är fördärvade. Ingen finns som gör det goda, ingen enda." (Rom 3:10-12)

Tröstlös text. Det är sant att vi alla är usla. Vi går inte in i evigheten på egna förtjänster. Men Gud vare tack för att Hans nåd räcker.

Guds plan för ditt liv kommer att gå i uppfyllelse även om du ibland irrar omkring här i tiden. Trots det är Gud mäktig att genomföra det som Han berett för dig..

Känner du att du inte är på den rätta vägen, sök då Gud som lovar att den sökande finner. Du kan finna nytt liv och få kontakt med Gud, frälsningen och syndernas förlåtelse i Jesus. Från Honom kommer din hjälp.

Bed som David i sin bön: "Rannsaka mig,

Gud, och känn mina tankar, pröva mig och känn min oro, se om min väg för bort från dig, och led mig på den eviga vägen." (Ps 139:23-24) Gud fullbordar sin plan i ditt liv, trots att du har snubblat under vandringen. Du kan stå upp och leva ett nytt liv. Gud som har börjat det goda verket i dig ska också föra det till en fullkomlig avslutning, därför att Han är full av nåd, barmhärtighet och förlåtelse till en ångrande människa. Halleluja!



Pauli Kemi
Redaktör för
tidningen Kristet Liv

Profetisk sommarkonferens 9.–13/6.2018

I mötena medverkar:

Roger Larsson
Rauno & Salme Helppi
Mattias Lekardal
Pauli & Ana Kemi
Roger & Anci Tistam,
Georg Ahonen,
Matti Haapala och
Kirsti Jääskeläinen

Lovsång:

Vesa Kemi och
Kristine Rosefjäll
Anci Tistam och lovsångsgrupp

Mötetider:

Alla dagar Lördag - Onsdag 9.-13/6
kl 16.00 & 19.00. Finalmöte onsd 13/6 kl 19.00

Plats: Kristet Center Solna, Hagalundsg. 9
P-tåg & tvärbana till Sona. T-Solna C, Buss 513
Arr.: Kristet Center Solna, Tidningen Kristet Liv

Även Agape Församling är med i arrangemang.

Info: T. 072 531 8811 – www.agape-church.net – www.uusielama.net



Roger Larsson



Rauno & Salme Helppi



Mattias Lekardal



Ana & Pauli Kemi



Anci & Roger Tistam



Vesa Kemi



Kristine Rosfjäll





Evangelisten Roger Larsson:

Gå i namnet Jesus!

Aldrig ska jag glömma den där kvällen i Tegs kyrka. Jag var mitt inne i en mötesserie i min hemstad Umeå. Frälsningsarméns lokal, där vi haft de första mötena, hade snart blivit för liten och så hade Tegs stora kyrka, som rymmer tusen personer, upplåtits för oss. Ibland räckte inte ens den till. Vaktmästarna fick stänga de stora portarna, för att det tillåtna antalet mötesbesökare inte skulle överskridas.

Den där kvällen satt min egen bror på läktaren. Något sådant hade aldrig hänt. Han hade inte tidigare varit med på något av mina möten.

Jag hade varit förbönstjänst för människor som sökte sig fram. Då, plötsligt, såg jag ett ljusfenomen, en intensivt blinkande triangel, över en kvinna som satt i rullstol nere i kyrkan. Jag lämnade försök-

splatsen och gick ner till kvinnan, en sjubarnsmor, som två år tidigare varit med om en bilolycka. Hon satt där med stödkrage och stödkorsett. Jag gick fram till henne och sa:

- Du som sitter här i rullstolsbunden, i kväll ska du lämna denna rullstol!
- Nej, sa hon, det kan jag inte. Det går inte. Jag har suttit här i två år.
- Du ska i Jesu namn resa dig upp och gå!

Hon bara tittade på mig.
- Inte i egen kraft, inte i mänsklig styrka, utan i namnet Jesus, tillade jag.

För att hon riktigt skulle förstå, böjde jag mig i ödmjukhet inför Herren Jesus Kristus och bad att hon skulle få blicken bara på honom, han som är den store Läkaren. Han som är kärleksfull mot människor. Jag reste mig sedan

upp och sa med kraft och auktoritet:

- Res dig upp i namnet Jesus, för han är uppståndelsen och livet! Han har lagt sina sårmärkta händer på dig. Du har liv. Du är helad.

Jag lyfte bort fotstöden på rullstolen och sträckte fram mina händer mot kvinnan. Hon reste sig upp.

- Du vågar gå, sa jag och följde henne tre steg.

Sedan släppte jag henne.

- Gå i namnet Jesus!

- Det går nog inte.

- Gå i namnet Jesus!

Och kvinnan började gå. Först lite trevande, sedan allt stadigare. Hon sträckte upp sina händer där hon gick gången fram. Människor reste sig upp i kyrkan, började jubla och klappa i händerna och lova Herren för det under som skedde

mitt ibland dem. Halleluja!

Min egen bror, ofrälst, satt på läktaren. Han hade inte haft någon förståelse för mig och min tjänst som evangelist. Hur kunde man vara så dum att man gick in på sådana villkor! Men när han med sina egna ögon såg undret i Tegs kyrka och hörde folkets lovsång och jubel, reste han sig upp och plöjde sig fram genom trängseln.

Undan här, jag ska fram till brorsan!

När han kom fram till mig, sa han:

- Vad håller du på med?

- Det är Gud som verkar, svarade jag och slöt honom till mitt hjärta.

Och han grät ut sin syndanöd och kastade sig i Jesu famn.

Texten är hämtad från Roger Larssons bok, Tid att lyssna.

Kristet Liv

Box 135
125 23 Älvsjö
Tel. 072 531 88 11

Utgivare:

Uusi Elämä ry
(Nytt Liv förening)
pauli.kemi@gmail.com
www.agape-church.net

Redaktion:

Pauli Kemi: Ansvarig utgivare
Redation: Georg Ahonen,
Samir Massioui och
Pauli Kemi

Konto:

PG 496 39 26-3
Swish nr: 1230 339 457
Konto i Finland:
FI27 8000 1670 8458 42

Prenumeration:

Frivillig prenumeration
250 kr för 2018
Tel. 072-531 88 11
Tel. +358 400 422 777



Lars Enarson: **50 dagar av bön**

**mellan Påsk och Pingst 1 april – 20 maj
för ett utgjutande av den helige Ande**

"När de hade slutat att be, skakades platsen där de var samlade, och de uppfylldes alla av den helige Ande och predikade frimodigt Guds ord." (Apg 4:31)

Ordet pingst härstammar från det grekiska ordet pentekoste vilket betyder "den femtionde". De femtio dagarna mellan påsk och pingst har sin bakgrund i befallningen i Herrens lag där det står:

"Sedan skall ni räkna sju hela sabbater från dagen efter sabbaten, från den dag då ni bar fram viftofferskärven. Femtio dagar skall ni räkna, fram till dagen efter den sjunde sabbaten. Då skall ni bära fram ett nytt matoffer åt HERREN."

(3 Mos 23:15-16)

Det var på "dagen efter sabbaten", samma morgon som den första kärven från den nya skörden bars fram i Templet, som Jesus uppstod från de döda. Paulus hänvisar till detta då han skriver: "Men nu har Kristus uppstått från de döda som förstlingen av de insomnade." (1 Kor 15:20) I Folkbibeln finns en not till ordet "förstlingen" med hänvisning till 3 Mos 23:10. På den dagen börjar räkningen av de 50 dagarna mellan påsk och pingst.

Vi kan räkna med att alla apostlarna i lydnad för Herrens lag räknade dessa femtio dagar efter

uppståndelsen. Under denna period genomgick de en dramatisk förändring från svaghet till kraft. Lukas skrev om dessa femtio dagar att Jesus lät sig ses av apostlarna under fyrtio dagar och sedan sa till dem:

"ni skall om några dagar bli döpta i den helige Ande." (Apg 1:5) När den femtionde dagen kom föll Anden!

Lärjungarna förvandlades

På första dagen, då uppståndelsen ägde rum var lärjungarna tvivlande och livrädda, instängda bakom låsta dörrar. Dagarna innan hade de bråkat med varandra om

vem av dem som var störst, för att sedan alla bryta sitt ord och överge sin Mästare. Det var ett totalt misslyckande för dem alla. Och ledaren bland dem hade offentligt förnekat sin Mästare inte mindre än tre gånger!

Men steg för steg förvandlades de. Efter fyrtio dagar var de en enhetlig skara, fulla av tro, som sökte Gud i bön. Efter femtio dagar var de frimodiga som unga lejon, redo att träda fram inför hela Israel och offra sina liv för att bära ut evangeliet till jordens yttersta ändar.

Pingstdagen utgör egentligen kulmen och avslutningen för firandet av Messias uppståndelse. Under dessa dagar ska vi be om en mäktig förvandling i våra egna liv och om en ny andeutjutelse över Sverige som förvandlar hela församlingen i vårt land från splittring och svaghet till endräkt och kraft i den helige Ande!

Räkningen av dagarna

Varje kväll, direkt efter solnedgången under de femtio dagarna då en ny dag börjar, räknar alla judar än idag dagarna inför HERREN och ber Psalm 67 där det står: "Må Gud vara nådig mot oss och välsigna oss, må han låta sitt ansikte lysa över oss. Sela. Då ska din väg bli känd på jorden, din frälsning bland alla hednafolk." (Ps 67:2-3)

Det som hände på Pingstdagen i Jerusalem var en uppfyllelse av Psalm 67. Detta behöver vi be om att det sker igen i Nordens länder detta år.

Psalm 67 innehåller i hebreiskan sju verser och 49 ord, dvs lika många verser och lika många ord som antalet veckor respektive dagar i räkningen av dagarna fram till Pingst. Psalmens skrivs ofta på hebreiska i form av en sjuarmad ljusstake, vilket är en bild på den

helige Ande. Se Sak 4:5-6! "Inte genom styrka, inte genom kraft, utan genom min Ande, säger HERREN Sebaot."

Ljusstaken är också en bild på församlingen. "de sju ljusstakarna är de sju församlingarna." (Upp 1:20) Vi behöver be om mer av Andens uppenbarelse och uppståndelsekraft i församlingen i Sverige, precis som Paulus bad i Ef 1:17-19! Det finns kraft i överenskommen bön enligt Guds ord.

- Räkna dagarna från uppståndelsen varje kväll inför HERREN fram till pingst och be Psalm 67! Låt tron och förväntan växa för varje dag!

- Be att Gud välsignar församlingen i Sverige med ny kraft så att Guds väg blir känd i Sverige och över hela jorden!

"När de hade slutat att be, skakades platsen där de var samlade, och de uppfylldes alla av den helige Ande och predikade frimodigt Guds ord." (Apg 4:31)

- Be att församlingen i Sverige ska gå:
 - från svaghet till kraft
 - från feghet till frimodighet
 - från tvivel till tro

- från inbördes stridigheter till kärleksfull endräkt
- från okunnighet till uppenbarelse
- från tröghet till att få brinnande hjärtan
- från uppgivenhet till stark kallelsevisshet
- från misslyckande till mognad

"Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns." (Apg 1:8)

- Låt oss be att Gud sänder sin eld över Sverige och ger oss en ny pingst!

"Den gud som svarar med eld, han är Gud." (1 Kung 18:24)

"Eld går framför honom och förtär hans fiender runt omkring." (Ps 97:3)

"Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem." (Apg 2:3)

Må Guds Ande vila mäktigt över dig när du ber under dessa femtio dagar mellan påsk och pingst, från uppståndelsen till givandet av Anden!

Be att församlingen i Sverige ska gå:

- Från svaghet till kraft

- Från feghet till frimodighet

- Från tvivel till tro

- Från inbördes stridigheter till kärleksfull endräkt

- Från okunnighet till uppenbarelse

- Från tröghet till att få brinnande hjärtan

- Från uppgivenhet till stark kallelsevisshet

- Från misslyckande till mognad

Australisk evangelist Marie Licciardo på påskkonferens i Solna:

Se en stor Gud - allt är möjligt för Gud!

Marie Licciardo besökte Solna under påskaftonen, påskdagen och ytterligare några dagar i början av april. Det sista mötet var tvåspråkigt och hon tolkades samtidigt till finska och svenska av två tolkar.

Marie Licciardo talade på sitt rätt framma sätt profetiskt om Sveriges omvändelse. En folkväckelseförutsätter att Guds folk går in i gemensam förbön för landet. Evangelist Licciardo uppmanade församlingar i Sverige att söka Andens enhet, vara kärleksfulla och stödjande varandra över samfundsgränserna. När Gud bygger sin församling kan dödsrikets portar aldrig få makt över den.

Den Helige Ande ska fylla Guds församlingar och de troende, så att alla får flöda i smörjelse, sade hon.

Jesus är ljuset som lyser upp vår

tillvaro. Genom den Helige Ande får vi övernaturlig kraft, för att vi ska kunna orka leva trots omständigheterna kring oss i denna värld, poängterade australiensaren.

Marie Licciardo betonade att Gud är en Fader som talar kärleksfullt till sina barn. Vi lär känna Honom när vi är i bön och läser Guds Ord.

Den australiske evangelisten nämnde Markus 16:15 där Jesus manar sina lärjungar att gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Hon påpekade vikten av att följa kallelsen att gå ut och förkunna evangeliet om Jesus Kristus.

I eftermötena bad Marie Licciardo för sjuka och alla andra behövande som sökte förbön.

Text: Ana Kemi

Foto Pauli Kemi



Marie Licciardo

Guds närvaro

Endast i Gud har vi vår ro för våra själar, från honom kommer vårt hopp. Han är vår frälsning, vår borg, vi ska inte vackla i vår tro för Jesus är Trons upphovsman och fullkomnare (Hebr 12:2).

Bara hos Gud är vår frälsning, vår ära, vår klippa, vår tillflykt, vår trygghet, vår Fader.

Vi utgjuter våra hjärtan för Gud, ha förtröstan på honom och vi söker Honom i helgedomen för att se Hans makt och härlighet. Gud vill vara ibland sitt folk.

2 Mos 40:34-35 Då övertäckte molnskyn uppenbarelsetältet och Herrens härlighet uppfyllde tabernaklet. Mose kunde inte gå in i uppenbarelsetältet eftersom molnskyn vilade över det och Herrens härlighet uppfyllde tabernaklet. Vi längtar efter att få bo i Herrens hus i evighet för att se Herrens ljuslighet och betrakta Hans tempel. Fullkomlig skönhet och strålgans och helig är vår Gud.

2 Mos 3:1-6 Mose vallade fåren åt sin svärfar Jetro, prästen i Midjan.

En gång drev han fåren bortom öknen och kom till Guds berg Horeb. Där uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en eldslåga som slog upp ur en buske. Han såg att busken brann av elden utan att busken brann upp.

Då tänkte Mose; Jag måste gå dit och betrakta den underbara synen och se varför busken inte brinner upp. När Herren såg att han gick för att se efter, ropade Gud till honom ur busken; Mose, Mose! Han svarade: Här är jag. Då sade Gud: kom inte hit! Ta av dig skorna, ty platsen där du står är helig mark. Och han sade; Jag är din faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Då dolde Mose ansiktet, ty han bävade för att se på Gud.

Vi alla Guds barn längtar efter mer av Guds härlighet i våra liv, Hans närvaro. Hes 43:1-2, 4-7 Han förde mig till porten, den port som vette åt öster. Och se, härligheten från Israels Gud kom från öster och hans röst var som dånet av stora vatten och jorden lystes upp av hans härlighet. Herrens härlighet kom in i templet genom den port som låg mot öster. Och Anden lyfte mig upp och förde mig in på den inre förgården och se, Herrens härlighet uppfyllde templet. Då hörde jag någon tala till mig inifrån templet, medan en

man stod bredvid mig. Han sade till mig, Du människobarn, detta är platsen för min tron, platsen för mina fötter, där jag vill bo ibland Israels barn för evigt.

Vi går vidare till NT och läser om Jesu härlighet uppenbaras. Luk 9:27-35 Jag säger er sanningen: bland dem som står här finns några som inte skall smaka döden förrän de får se Guds rike. Omkring åtta dagar efter att Jesus hade sagt detta, tog han med sig Petrus, Johannes och Jakob och gick upp på berget för att be. Medan han bad förvandlades hans ansikte och hans kläder blev skinande vita. Och se, två män samtalade med honom. Då Mose och Elia visade sig i härlighet och talade om hans bortgång som han skulle fullborda i Jerusalem. Petrus och de som var med honom sov tungt, men när de vakande såg de Jesu härlighet och de båda som stod där tillsammans med honom. När dessa skulle skiljas från honom, sade Petrus till Jesus; Mästare, det är gott för oss att vara här. Låt oss göra tre hyddor, en åt dig, en åt Mose och

en åt Elia. Han visste inte vad han sade. Medan han talade kom ett moln och sänkte sig ner över dem och lärjungarna blev förskräckta, när dessa trädde in i molnet. Och ur molnet kom en röst; Denne är min Son, den Utvalde, lyssna till Honom. Innan Jesu steg upp till himlen så sa Jesus till sina lärjungar att när den Helige Ande kommer över er skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. De skulle bli döpta i den Helige Ande. Den Helige Ande utgjuts på pingstdagen. Apg 2:1-4 När pingstdagen hade kommit var de alla samlade. Då kom plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den Helige Ande och började tala främmande språk allteftersom Anden ingav dem att tala.

Roger Tistam



Roger Tistam

Välkommen till Agape



Pastorsparet Pauli & Ana Kemi

Möten i Agape:

Söndagar kl 16.00
Gudstjänst med ordets förkunnelse, lovsång och bön

Hagalundsgatan 9, Solna
Pendeltåg till Solna station
och därifrån ca 350 meter
eller T-bana till Solna Centrum
och buss 513



Pastorsparet Roger & Anci Tistam

Torsdagar kl 18.00
Kvällsmöte med Ordet,
bön, lovsång och
gemenskap

I mötena medverkar:
Pauli & Ana Kemi,
Roger & Anci Tistam

Vårkonferens med Simon Ådahl den 29/4

Mötetider:

Sönd 29/4 kl 16.00.
Måndag 30/4 kl 18.00
Tisdag 1/5 kl 15.00



Simon Ådahl



Matti Haapala vittnar, sjunger och förkunnar om Jesus Kristus där dörrar öppnas för evangeliet

Jesus frälste Matti och kallade honom till tjänst

Matti Haapala har sina rötter i den lilla kommunen Ylistaro i södra Österbotten. Han föddes 1955. Familjen hade en liten lantgård. Förutom far och mor bestod familjen av sju barn, fyra döttrar och tre söner. Matti var näst yngst i syskonskaran.

På 1970-talet flyttade många till Sverige för att få arbete. Det gjorde jag också. De flesta av mina syskon bodde redan där.

Matti kom till hamnstationen Helsingborg i Skåne 1973. Kort därefter flyttade han till Olofström i Blekinge, där han bodde under många år.

Jag var 18 år när jag kom och hade inga stora planer för mitt liv. Man gick på kurser, försökte läsa sig svenska, jobbade och på fritiden

festade man hårt med kompisar. Samtidigt sökte jag djupare mening med min existens, som mitt ytliga och hetsiga liv inte kunde ge, berättar Matti.

En av hans arbetskamrater som var avfälling, fick möta Gud på nytt. Han besökte Matti och berättade om sin tro på Jesus Kristus.

Jag såg en klar förändring i hans liv och det talade till mig. Jag började alltmer fundera på de här djupa frågorna. Gud sökte mig.

Den förnyade arbetskamraten kom hem till Matti igen.

Vi gick till ett kristet möte och fortsatte diskutera hemma hos mig efteråt. Den kvällen beslutade

jag mig att bli frälst. Jag bad Jesus förlåta mina synder och bekände honom som min Herre, minns han: Vandrigen tillsammans med Jesus började där.

Flera år senare flyttade jag till Stockholmsområdet och arbetade på metallföretag. Under 1990-talet började jag känna behov av att studera bibelkunskap. Jag tog tjänstledigt och åkte till Metodisternas Bibelinstitut i Göteborg. Där läste jag höstterminen 1996. Sedan fortsatte jag vårterminen vid baptisternas Betelseminarium i Stockholm. Därefter återvände jag till mitt jobb.

Matti upplevde dock att den helige Ande manade honom fortsätta läsa vid en bibelskola.

Det är viktigt att man gör det Gud manar en till. Det dröjde två år tills jag tog tjänstledigt igen och gick andra året på pingströrelsens Brommaskola i Stockholm.

Matti Haapala har haft Israel och det judiska folket på sitt hjärta under flera år. Han berättar att den helige Ande öppnade på ett nytt sätt hans ögon för vad Bibelns profetiska ord säger om judarna och Guds plan för dem.

Guds Ord talar tydligt om hur vi ska förhålla oss till Israel. Vi ska be för Israel och välsigna Guds egendomsfolk. Till exempel i 1 Mos.12:1-3 finns det löfte om välsignelse för dem som välsignar dem. I Psalmen 122:6 står det: "Önska Jeru-

salem frid. Må det gå dem väl som älskar dig."

Matti vittnar, sjunger och förkunnar om Jesus Kristus där dörrar öppnas för evangeliet. Även hans tunga Kawasaki-motorcykel får vara med:

Jag har under flera år bland annat deltagit i den kristna MC-klubben Gospel Rider: se evangelisationskampanjer i Finland, där många har tagit emot Jesus. Jag ska göra det i år också – om Herren dröjer och jag får leva, säger Matti Haapala.

Just nu är han med Kristet Centers finsktalande förkunnarteam som leder möten i en av lokalerna på Hagalundsgatan 9 i Solna, där Agape församling och flera invandrarförsamlingar har sin bas.

Text: Georg Ahonen

Sann enhet i Kristus

Vi lever i en tid av stor förvirring och falsk ekumenik. Synkretism vill smyga sig in i många kristna kyrkor. Vi har ju sett hur den katolska kyrkan har "konverterat" flera från de protestantiska och karismatiska kretsarna.

Jesus visade mig en syn under 2017 där han stod ovanför Sverige såsom en general i vita kläder beredd att ta över landet. Jesus talade till mig och sa att han väntar på enhet ibland Guds folk och att när detta sker så kommer han att sätta sin fot i stad efter stad i Sverige. Bibeln talar om enhet i flera texter och vi vet också att Jesus själv ber för oss som är Guds folk, att vi skall enas såsom han själv är enad med sin Fader.

Jesus ber om enhet bland oss i sin översteprästerliga bön i Johannes 17. Han ber: "att de alla skall vara ett, och att såsom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss, för att världen skall tro att du har sänt mig." Joh 17:21

Det är en stor sorg att vi som kristna inte kan älska varandra såsom Kristus har



Mats och Ann-Sofi Rosqvist

älskat oss. Vi är som många små öar och inte såsom ett stort hav som håller ihop. Detta gäller alltifrån olika samfund till de lokala församlingarna i Sverige idag. Men, Gud har kallat oss till en stor frihet och enhet för den sista tiden.

I den friheten så finns det inget mitt och ditt, utan vårt, där vi jobbar gemensamt för att nå en förlorad värld. Vi behöver inte strida om att vinna människor och göra dem till lärjungar, det finns gott och väl mer än nog att göra och det är ju därför Jesus ber om

arbetare till skörden. Eftersom vi är upptagna med annat oväsentligt, såsom kyrkopolitik och att lyfta upp våra egna ministries mm så är det dags att göra såsom Salomo i sin bön om omvändelse: "men, mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjucar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land." 2 Krön 7:14

De flesta stora väckelser som drabbat vår värld har

präglats av bön, förkrosselse, spontan lovsång och tillbedjan i timmar, tilltal och drömmar från Gud, under och tecken, en desperation och hunger efter Gud.

Det är dags för oss att erkänna att vi felat i det uppdrag som Jesus gett oss, dvs att älska varann såsom Jesus säger: "Och det befaller jag er att ni skall älska varandra." Joh 15:17

Slutet på vår tidsålder närmar sig med stormsteg och vi behöver göra såsom Petrus uppmanade oss att göra: "Slutet på allting är nära. Var därför förståndiga och nyktra, så att ni kan be. Framför allt skall ni älska varandra innerligt, ty kärleken överskyler många synder." 1 Petr 4:7-8

Det är dags att du och jag slutar döma, bedöma och peka finger mot våra syskon och istället tar upp kontakten och ber för varann, älskar varann och uppmuntrar varann så länge vi kan. Jesus vill använda hela sin arme i Sverige idag och du är inkluderad.

Mats Rosqvist

Prenumerera på Kristet Liv för 2018!

Genom att betala frivillig prenumeration 250 kr till konto: PG 496 39 26-3

Du kan även prenumerera på tidningen Kristet Liv:

1. Att ringa: tel. 072 531 88 11
2. Att maila: pauli.kemi@gmail.com
3. Att posta beställning: Kristet Liv, Box 135, 12523 Älvsjö

Ge även en gåva för tidningen Kristet Liv, PG: 496 39 26-3

Swish-nummer: 1230 339 457

